



Geschreven door: Edward Hughes

Illustraties door: Janie Forest  
Alastair Paterson  
Aangepast door: Ruth Klassen

Vertaald door: Importantia Publishing

Geproduceerd door: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2020 Bible for Children, Inc.

Licentie: U heeft toestemming deze verhalen te kopiëren en af te drukken, zolang u ze niet verkoopt of verspreid tegen financiële vergoeding.





Jezus en Zijn discipelen varen met een boot op het meer van Galilea als er een enorme storm opzet. Het meer verandert in een kolkende grijze massa. In zo'n storm kun je met man en muis vergaan.



De discipelen worden vreselijk bang door de storm. De golven slaan over de boot die daardoor volloopt. Jezus zelf ligt te slapen op een kussen ondanks de



hevige storm. De discipelen maken Jezus wakker. "Heer", schreeuwen ze. "Red ons! Wij vergaan!"



"Waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie zo weinig vertrouwen?", vraagt Jezus aan Zijn discipelen. Hij gaat staan en zegt tegen de wind dat hij moet stoppen met blazen . . . . en . . . . Jezus beveelt de golven dat zij moeten ophouden.



EN DE WIND GAAT LIGGEN ... HET MEER  
WORDT DOODSTIL.

De discipelen weten niet wat ze zien. "Wie is Hij  
toch?", vragen zij zich af, "zelfs de wind en de  
golven doen wat Hij zegt!"



Enige tijd later heeft Jezus een drukke dag. Meer dan 5000 mensen zijn hem gevolgd naar een verlaten streek. Door Gods kracht voedt Jezus de hele menigte met slechts de lunch die hij van een jongen krijgt. Tegen de avond stuurt Jezus iedereen weg.



Ze varen met een boot het meer van Galilea over naar de andere kant. Jezus stuurt de discipelen nu ook weg.







Als iedereen weg is, gaat Hij alleen de berg op om te bidden. Ondertussen valt de avond en wordt het donker.





Op het meer hebben de discipelen last van een flinke tegenwind. Ze komen nauwelijks vooruit, ook al zijn ze al uren aan het roeien.





De discipelen  
zijn zich niet  
bewust van de  
verrassing die  
staat te  
komen!





Om een uur of vier in de morgen worden de discipelen opeens erg bang. Ze schreeuwen van angst en denken dat ze een spook zien. Maar het is Jezus hun HEER en meester, die over het water naar hen toe loopt.



Hij stelt hen gerust.  
"Wees maar niet bang;  
Ik ben het." Petrus  
roept: "Heer, als U het  
werkelijk bent, zeg dan  
dat ik over het water  
naar U toe mag  
komen!". "Goed", roept  
Jezus. "Kom maar!"  
Petrus stapt uit de  
boot en loopt over het  
water naar Jezus toe.





Petrus beseft opeens dat er wel een erg harde wind staat en dat de golven wel erg hoog zijn. Hij wordt bang en begint te zinken. Hij schreeuwt: "Heer, help mij!"



Onmiddellijk steekt Jezus hem zijn hand toe en trekt hem uit het water. "Och, twijfelaar, waarom heb je zo weinig vertrouwen in Mij?", vraagt Hij. Zodra zij in de boot stappen, gaat de wind liggen.



De anderen buigen zich  
vol ontzag voor Jezus neer.  
"U bent inderdaad de Zoon  
van God!", zeggen zij.





# "Jezus in de Storm"

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in

Matteüs 8 en 14; Marcus 4; Lucas 8

"Door te luisteren naar Uw woord, komt er licht en duidelijkheid in mijn leven."

Psalm 119:130



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen. God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan. Hij noemt dat zonde. Het gevolg van de zonde is de dood, maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de gevolgen van onze zonden te dragen. Jezus werd weer levend en ging naar de hemel! Als je in Jezus gelooft en aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit doen. Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij gestorven is en nu weer leeft. Kom alstublieft in mijn leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang en op een dag voor altijd met U samen kan zijn. Help mij te leven voor U als uw kind. Amen.

Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16

