

תנ"ך לילדים

מציג

הבן האובד



נכתב על ידי: Edward Hughes

איורים: Lazarus

עיבוד: Ruth Klassen; Sarah S.

הופק על ידי: Bible for Children

www.M1914.org

BFC

PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1

Canada

Bible for Children, Inc. 2009 ©

אישור: הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם.



ישוע אהב לספר לאנשים על
סליחתו של אלוהים. אבל
המנהיגים הדתיים התלוננו
על כך שהיה חבר של
חוטאים. לכן סיפר ישוע
שלושה סיפורים בכדי
להראות את שמחתו של
אלוהים כאשר חוטאים
מתחרטים על החטאים
שלהם.



הסיפור הראשון היה
על איש שהיו לו
מאה כבשים. אחד
אבד. מיד עזב הרועה
את התשעים ותשעה והלך
למצוא את הכבש האובד.





הרועה חיפש וחיפש את הכבש
עד שמצא אותו. אז נשא אותו
בשמחה על כתפיו בדרך
הביתה. הוא אמר לחבריו,
"שמחו איתי, כי מצאתי את
הכבש שאבד לי!"



ישוע הסביר
שבשמים יש שמחה
גדולה על חוטא
שחוזר בתשובה.
לחזור בתשובה זאת
אומרת להצטער על
החטאים – להצטער
כל-כך עד
שמפסיקים לעשות
אותם.





הסיפור הבא של ישוע היה על
אישה שהיו לה עשרה מטבעות
כסף, אולי המטבעות היו
החסכון של כל החיים שלה.
דבר נורא קרה. היא אבדה
מטבע אחד.



טאטאה! טאטאה! טאטאה! האישה חפשה בכל
מקום. לבסוף היא מצאה את המטבע שאבד.
היא היתה מאוד מאושרת. האם אתם יכולים
לנחש מה היא עשתה? כן, היא ספרה לכל
חברותיה!





שוב ישוע
אמר, "יש שמחה
לפני מלאכי
אלוהים על חוטא
אחד שחוזר
בתשובה."



הסיפור השלישי שישוע סיפר היה
העצוב ביותר. בו סופר על נער
שעזב את ביתו של אביו.



בארץ רחוקה הוא בזבז בטפשות את כספו. מה הוא יכול עכשיו
עוד לעשות? המצב החמיר יותר, רעב בא. הנער יכול למות
מרעב.



מיואש ומורעב, מצא הנער עבודה, להאכיל חזירים. אבל אף אחד לא האכיל אותו. בשמחה הוא היה אוכל את האוכל שהחזירים קבלו. אולי הוא באמת אכל! לבסוף, הנער עשה חשבון נפש. "בבית אבי, אפילו המשרתים אוכלים בשפע," הוא חשב.



"אני אחזור הביתה
ואומר לאבי שאני
מצטער על החטאים
שלי. אני לא ראוי
להיות בנו יותר. אני
מקוה שהוא יקח אותי
כמשרת."



בשעה שהנער היה עדיין מרוחק מהבית, אביו ראה אותו חוזר.
מלא שמחה, רץ האב אל הבן החוזר. הוא נישק וחיבק את
הנער.



"אבא, אני חטאתי. אני לא
ראוי להיות בנך." הנער רצה
לבקש מאביו שיקח אותו
כמשרת. אבל האב הפסיק
אותו. הביאו גלימה נאה,
סנדלים וטבעת עבור בני
והתכוונו לקראת מסיבה גדולה.



היתה מסיבה נהדרת מכיון שהבן שאבד נמצא שוב. ישוע סיפר
את הסיפור הזה מפני שהוא רצה להראות כמה אלוהים אוהב
לקבל אליו חוטאים שחוזרים
בתשובה ומתקרבים אליו.



הבן האובד

סיפור מדבר אלוהים, התנ"ך

מצוי ב:

לוקס טו'

"פתח דבריך יאיר"

תהלים קיט, 130





הסוף

45



60



התנ"ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר אותו.

אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא. העונש על חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו, ישוע, למות על הצלב ולהענש במקומנו. ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים! אם אתה או את מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על החטאים שלכם הוא יעשה זאת! הוא יבוא ויחיה עכשו בתוכם ואתם תחיו עמו לעולמים.

אם אתה או את מאמינים שזאת האמת, אמרו זאת לאלוהים: ישוע יקר, אני מאמין (או מאמינה) שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים. אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים. עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך (או בתך). אמן.

קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום! יוחנן ג' 16

