

Yazarı: Edward Hughes

Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus

Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S.

Tercüme eden: Nurcan Duran

Üreten: Bible for Children
www.M1914.org

©2009 Bible for Children, Inc.

Lisans: Satmadığınız sürece bu hikayeyi kopya edebilir ya da print edebilirsiniz.



Nuh Tanri'ya
tapınan bir
adamdı.



Diđerlerinin hepsi
Tanrı'dan nefret
ettiler ve O'na karşı
geldiler. Bir gün,

Tanrı şok
eden
bir şey
söyledi.



"Bu kötü dünyayı
yok edeceğim"
dedi Tanrı Nuh'a.

"Sadece
senin
ailen
kurtulacak."



Tanrı büyük bir tufanın
geleceđi ve yeryüzünü
kaplayacađı konusunda
Nuh'u uyardı.



"Ađaç bir gemi yap, ailen
ve pekçok hayvana yetecek
kadar büyük bir gemi,"
diye Nuh'a buyurdu.



Tanrı Nuh'a kesin bilgileri
verdi. Nuh meşgul oldu!



İnsanlar büyük
bir ihtimalle
Nuh
neden

bir
gemi
yapıyor olduğunu
açıkladığında
dalga geçtiler.



Nuh inŒa etmeye
devam etti.
İnsanlara
Tanrı

hakkında
anlatmaya da
devam etti.
Hiçkimse
dinlemedi.



Nuh'un büyük bir imanı vardı. Yağmur daha önce hiç yağmadığı halde Tanrı'ya inandı.



Kısa bir süre
sonra gemi temin
edileceklerle
dolmaya
hazırdı.



Böylece hayvanlar geldi. Tanrı bazı türlerden yedi, diğerlerinden ikişer tane getirdi.



Büyük ve küçük kuşlar, küçük ve uzun hayvanlar gemiye doğru geldiler.



Belkide insanlar Nuh
hayvanları yüklediğinde
hakaretler yağdırdılar.



Tanrı'ya karşı günah I
şlemeyi bırakmadılar.
Gemiye girmeyi
istememediler.





Sonunda,
bütün
hayvanlar
ve kuşlar
gemideydi.
"Geminin içine
gir", diye Tanrı
Nuh'u davet etti.





"Sen
ve ailen".

Nuh,
karısı, üç
ođlu ve eşleri
gemiye bindiler.
Sonra Tanrı kapıyı
kapadı!





Sonra
yağmur geldi.
Yeryüzüne kırk gün
ve kırk gece şiddetli bir
yağmur yağdı. Tufan suları
şehirlere ve köylere yağdı.





Yağmur
dindiğinde,
dağlar bile su altındaydı.
Soluk alan herşey öldü.





Sular
yükseldiğinde,
sular gemiyi yukarı
kaldırdı. İçerisi
karanlık olmuş
olabilir, belki yamrı
yumru, ve belkide
korkutucu.



Beş aylık tufandan sonra, Tanrı kurutucu bir rüzgar yolladı.



Yavaş yavaş, gemi
Ararat dağlarının
üstüne oturdu.



Sular azaldığında
Nuh kırk gün daha
içeride kaldı.



Nuh bir kuzgun ve gvercini geminin
aık penceresinden dıřarı gnderdi.
Dinlenmek iin kuru, temiz bir yer
bulamadan, gvercin Nuh'a geri
dnd.



Bir hafta
sonra,



Nuh bir daha
denedi. Gvercin
gagasında yeni
kopmuş bir zeytin
yaprağıyla geri
geldi.





Sonraki hafta
Nuh yeryüzünün
kuru olduğunu
anladı çünkü güvercin
geri dönmedi.



Tanrı Nuh'a gemiden ayrılma vaktinin geldiğini söyledi.

Hepbirlikte, Nuh ve ailesi hayvanları dışarı çıkardılar.



Nuh ne kadar
minnettar
hissetmiş olmalı!

Bir sunak
kurdu ve
kendisini ve
ailesini korkunç
tufandan kurtaran
Tanrı'ya tapındı.



Tanrı
Nuh'a
harika bir
vaatte bulundu.

Asla insanların
günahlarını
yargılamak için
bir daha tufan
yollamayacaktı.



Tanrı
vaadi için
büyük bir
hatırlatıcı şey
verdi.

Gökkuşuğu
Tanrı'nın
vaadinin
işaretiydi.



Nuh ve
ailesi tufandan
sonra yeni
başlangıçlar
buldular.



Zamanla,
soyu bütün
dünyayı insanla
doldurdu.



Dünyanın
bütün
ulusları Nuh ve
çocuklarından
geldiler.



"Nuh ve Büyük Tufan"

Tanrı'nın Sözü'nden, Kutsal Kitap'tan bir hikaye

Yaratılış 6-10

"Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar."
Mezmur 119:130



Son



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O'nu tanımanı isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır.

Tanrı, O'nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri yaptığımızı bilir. Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok sevdiği için tek Oğlu'nu, İsa'yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi.



Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız,
Tanrı'ya şunları söyleyin: Sevgili İsa, Senin
Tanrı olduğuna ve benim günahlarım için
ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden
yaşıyor olduğuna inanıyorum. Lütfen
yaşamıma gel ve günahlarımı affet, öyle ki
şimdi yeni yaşama sahip olabileyim ve bir
gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için
gidebileyim. Senin çocuğun olarak Sana
itaat edebilmem ve Senin için yaşayabilmem
için bana yardım et. Amin.

Her gün Kutsal Kitap'ı okuyun ve Tanrı'yla
konuşun! Yuhanna 3:16

