

# Çocuklar için Kutsal Kitap sunar



Ateş  
adamı



Yazarı: Edward Hughes  
Resimleyen: Lazarus  
Uyarlayan: E. Frischbutter  
Tercüme eden: Nurcan Duran  
Üreten: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

BFC  
PO Box 3  
Winnipeg, MB R3C 2G1  
Canada

©2010 Bible for Children, Inc.

Lisans: Satmadığınız sürece bu hikayeyi kopya edebilir  
ya da print edebilirsiniz.



Her şey İsrail için kötü görünüyordu. Kral ve kraliçe Tanrı'dan nefret ediyorlardı. Ne kadar kötü bir örnek! Kısa bir süre sonra halk da Tanrı'dan nefret etti ve sahte tanrılara

taptı. Birisi

Tanrı'yı seviyor muydu?

Evet, birkaç sadık

tapınan

vardı. Bir

gün,

Tanrı onlardan birine, adı İlyas olana konuştu.



İlyas Kral Ahav'a şöyle dedi: "Hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak, ne de çiy düşecek." Bunun anlamı kıtlıktı! Tanrı halkı İsrail'in kötülüklerine devam etmesine izin vermeyecekti.





Kralı  
uyardıktan  
sonra, Tanrı  
İlyas'ı ülkenin  
sakin bir  
yerine  
gönderdi.

Orada, derenin

yanında İlyas bekledi. Tanrı onu beslemek için  
kuzgunlar gönderdi. Onlar akşam ve sabah ekmek  
ve et getirdiler. Ve İlyas dereden su içti.



Kısa bir süre sonra dere kurudu çünkü ülkede hiç yağmur



yağmamıştı. Tanrı'nın Sözü gerçek oluyordu. Bütün ülke su sıkıntısı çekiyordu. Ekinler büyümedi. İnsanlar açtı. Şimdi belki de İlyas su bitmiş olduğu için ona ne olacağını merak ediyordu.



Tanrı İlyas'a, "Kalk, Sarefat'a git ve orada yaşa.

Bak, sana yiyecek sağlaması için dul bir kadına buyruk verdim."

dedi. Tanrı hizmetkârının ihtiyaçlarını biliyordu.



Fakat saęlamak iin ne kadar garip bir yoldu.

Alakgönüllülikle,  
İlyas Tanrı'ya itaat  
etti. Sarefat'a  
gittiğinde, dul kadın  
kentin kapısında  
yakacak odun  
olarak tahta  
paraları

topluyordu.





“Lütfen bana bir bardakta biraz su getir,” dedi dul kadına İlyas. “Lütfen bir parça da ekmek getir.” “Ekmeğim yok,” diye yanıtladı dul kadın. “Yalnız küpte bir avuç un, çömleğin dibinde

de azıcık yağ var.”

Üzüntülü bir biçimde, kadın bunlar bittiğinde, onun ve oğlunun açlıktan ölebileceklerini peygambere söyledi.



“Korkma. Önce bana ondan küçük bir pide yap ve sonrasında kendin ve oğlun için biraz yap,” dedi İlyas. “Toprağa yağmur düşünceye dek küpten un, çömlekten yağ eksilmeyecek.” Tanrı bunun olması için bir mucize yapacaktı. Ve yaptı! Kadın ve oğlu günlerce yediler, ne küpteki un ve nede çömlekteki yağ bitti.



İlyas onlarla birlikte yaşadı. Bir gün kötü bir şey oldu. Dul kadının oğlu öldü. İlyas çocuğun bedenini yukarıdaki odalardan birine taşıdı. RAB'be şöyle yalvardı, "Ya RAB Tanrım dua ediyorum ki, bu çocuğun ruhu ona geri gelsin." Ne kadar imkânsız bir dua!



RAB İlyas'ın sesini duydu ve çocuğun ruhu ona geri döndü ve canlandı. İlyas çocuğu alıp annesine verdiği kadın ona şöyle dedi, "Şimdi anladım ki, söylediğin söz gerçekten RAB'bin sözüdür."



Üç sene sonra, Tanrı İlyas'ı, "Yeryüzüne yağmur yağdıracağım" demesi için tekrar krala gönderdi.



Ahav'a gitmek mi? Eşi İzebel zaten Tanrı'nın yüz peygamberini öldürtmüştü. Fakat İlyas tartışmadı. Kral Ahav'a gitti.



İki adam buluştuklarında,  
İlyas tüm İsrail halkını ve  
850 sahte peygamberi  
toplaması için Ahav'a  
meydan okudu.  
Karmel Dağı olarak  
adlandırılan bir  
yerde, İlyas  
halka konuştu.  
"Eğer RAB  
Tanrı'ysa,  
O'nu izleyin."



İlyas'ta kurban olarak hazırlanan iki boğa vardı. Ama onları yakmak için hiç ateş olmayacaktı. "Siz kendi ilahlarınızı adlarıyla çağırın ve ben de RAB'bi adıyla çağıracağım," dedi. "Ve ateşle karşılık Veren Tanrı, O Tanrı'dır." "Peki, öyle olsun," dedi halk.





Sahte peygamberler sabahtan akşama kadar sahte tanrılarını çağırdılar. Zıpladılar, dans ettiler ve kanlarını akıtıncaya dek kendilerini bıçaklarla yaraladılar. Fakat hiç ateş gelmedi.





Sonra İlyas ağaçları  
ve kurbanı su ile  
ıslattı ve dua etti.

"Ya RAB, bana yanıt  
ver ki, bu halk Senin  
RAB Tanrı olduğunu  
bilsin..." O anda

RAB'bin ateşi düştü.

Ateş boğayı ve  
odunları yaktı. Sonra  
taştan sunağı yaktı!



İnsanlar bunu gördüklerinde, "RAB, O Tanrı'dır!" diye bağırdılar. Ve İlyas, "Baal'ın peygamberlerini yakalayın. Hiçbirinin kaçmasına izin vermeyin!" dedi. İlyas Kral Ahav'ın çok önceden yapması gerekeni yaptı. Sahte

peygamberleri öldürttü.



Sonra Tanrı'nın  
hizmetkârı Ahav'a  
yağmurun yağmak üzere  
olduğunu söyledi. Kısa bir süre  
sonra küçük bir bulut görüldü.  
Yağmur yağacak mıydı?  
Üç yıldan  
fazla

süren ölümcül

kuraklıktan  
sonra?





Kısa bir süre içinde,  
gökyüzü bulutlarla  
ve rüzgârla karardı  
ve ağır bir yağmur  
başladı. Tanrı  
yağmuru gönderdi.  
Tanrı halka İlyas'ın  
doğruyu söylüyor  
olduğunu gösterdi.  
Tanrı sadece  
kendisinin gerçek  
tek Tanrı olduğunu  
gösterdi.





Kral Ahav'ın Tanrı'yı ve O'nun hizmetkârı İlyas'ı onurlandırdığını mı düşünüyorsunuz? Hayır! Aslında, İzebel İlyas'ı öldürmeye çalıştı ama o kaçtı. Sonunda, Ahav savaşta öldü ve hizmetçileri İzebel'i saraydaki yüksek duvarlardan aşağıya itti. Aşağıdaki taşların üzerine düşerek öldü.





İlyas'a ne oldu? Bir gün Tanrı ateşten bir atlı araba gönderdi ve İlyas, Tanrı'nın ateş adamı, kasırgayla göklere alındı.



# "Ateş adamı"

Tanrı'nın Sözü'nden, Kutsal Kitap'tan bir hikaye

1.Krallar 17-19, 2.Krallar 2

"Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar."  
Mezmur 119:130







Son



24



60



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O'nu tanımanı isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır.

Tanrı, O'nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri yaptığımızı bilir. Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok sevdiği için tek Oğlu'nu, İsa'yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi.

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı'ya şunları söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden yaşıyor olduğuna inanıyorum. Lütfen yaşamıma gel ve günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için gidebileyim. Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve Senin için yaşayabilmem için bana yardım et. Amin.

Her gün Kutsal Kitap'ı okuyun ve Tanrı'yla konuşun!  
Yuhanna 3:16

