

# Børnebiblen præsenterer

## Starten på menneskets nedtur



Skrevet af: Edward Hughes  
Illustreret af: Byron Unger; Lazarus

Oversat af: Christian Lingua  
Bearbejdet af: M. Maillot; Tammy S.

Historie 2 af 60

[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

*Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada*

Licens: Du har ret til at kopiere eller udskrive denne historie, så længe du ikke sælger den.

Dansk

Danish

GUD SKABTE ALT! Da Gud skabte den første mand, Adam, levede han i Edens Have med sin kone, Eva. De var rigtig glade for at adlyde Gud og have ham nær sig indtil en dag ...



1

"Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af frugten fra noget som helst træ i haven?" "Nej, vi må da gerne spise frugt fra træerne i haven!" svarede kvinden. "Det er kun frugten fra træet midt i haven, vi ikke må spise. Hvis vi spiser af det, eller bare rører det, så dør vi!" "I dør da ikke," hvislede slangen. "I bliver som Gud." Eva ville have frugten fra det træ. Hun lyttede til slangen og spiste frugten.



2

Efter at Eva var ulydig mod Gud, fik hun også Adam til at spise frugten. Adam skulle have sagt: "Nej! Jeg vil ikke være ulydig mod Guds Ord."



3



Da Adam og Eva syndede, opdagede de begge, at de var nøgne. De dækkede sig ved at sy figenblade sammen og bandt dem om sig og gemte sig inde mellem træerne for, at Gud ikke skulle finde dem.

4

Henimod aften, da luften blev kølig, kom Gud gående i haven. Han vidste, hvad Adam og Eva havde gjort. Adam skyldte skylden på Eva. Eva skyldte skylden på slangen. Gud sagde, "Slangen skal være forbandet blandt alle jordens dyr! Jeg vil få det til at gøre mere ondt, når kvinder føder børn."



5

Til Adam sagde Gud: "Fordi du adlød din kone og spiste af frugten, som jeg sagde, du ikke måtte spise af, er du nu skyld i, at jorden bliver forbandet. Hele dit liv må du arbejde hårdt for at skaffe dig føden."



6

Gud tog Adam og Eva ud af den vidunderlige have. Fordi de syndede, var de ikke længere sammen med den livsgivende Gud!



7

Gud satte nogle særlige engle øst for Edens Have til at holde dem ude med glimtende flammesværd. Gud lavede skindtøj til Adam og hans kone. Hvor fik Gud skindene fra?



8

Efter nogen tid fik Adam og Eva en familie. Deres først søn, Kain, var gartner. Deres anden søn, Abel, var hyrde. En dag gav Kain nogle grøntsager til Gud som en gave. Abel bragte nogle af de allerbedste af hans får som gave til Gud. Gud var tilfreds med Abels gave.



9

Gud var nu ikke tilfreds med Kains gave. Det blev Kain meget vred over. Men Gud sagde: "Hvis du gør, hvad der er rigtigt, vil du så ikke blive accepteret?"



10

Kains blev ved med at være vred. Nogen tid senere angreb han Abel ude på marken - og dræbte ham!



11

Så spurgte Gud Kain. "Hvor er din bror, Abel?" "Hvor skulle jeg vide det fra," svarede Kain. "Jeg skal vel ikke gå og holde øje med ham?" Gud straffede Kain ved at gøre ham ude af stand til at dyrke jorden og drev ham væk fra sit hjem.



12

Derpå rejste Kain væk fra Gud. Han blev gift med Adams og Evas datter. De stiftede familie. Inden længe fyldte Kains børnebørn og oldebørn den by, som han grundlagde.



13

I mellemtiden voksede Adams og Evas familie hurtigt. Dengang levede folk meget længere end i dag.



14

Adam og Eva fik en søn mere, som de kaldte Set, for - som Eva sagde: "Gud har givet mig en anden søn i stedet for Abel." Set var en gudfrygtig mand, som levede 912 år og havde mange børn.



15

Rundt omkring i verden blev folk mere og mere onde generation efter generation. Omsider besluttede Gud at fjerne menneskene fra jordens overflade alle dyr og fugle. Gud blev ked af, at han havde skabt menneskeheden.



Men der var én, som Gud var tilfreds med ...

16

Den mand var Noa. Han var nedstammet fra Set, og han var en god mand uden skyld. Han gjorde, hvad Gud sagde. Han lærte også sine tre sønner at adlyde Gud. Nu planlagde Gud at bruge Noa på en meget



mærkelig og helt speciel måde!

17

Starten på menneskets nedtur

En historie fra Guds ord, Bibelen,

findes i

1 Mosebog 3-6

"Dit ord bringer lys, når det bliver forstået."  
Salmerne 119:130

Gud ved, at vi har gjort ting, der er forkerte, og det kalder han synd. Straffen for synd er døden.

Gud holder så meget af os, at han sendte sin eneste søn, Jesus, til at dø på et kors og blive straffet for vores synder. Men Jesus vågnede op igen og vendte hjem til Himlen!

Hvis du vil holde op med at synde, skal du sige dette til Gud: Kære Gud, jeg tror på, at Jesus døde for mig og nu lever igen. Kom ind i mit liv og tilgiv mine synder, så jeg kan få nyt liv og være med dig for evigt. Hjælp mig til at leve for dig som dit barn.  
Amen. Johannes 3:16

Læs Biblen og tal med Gud hver dag!