

Gud advarede de vise mænd om at vende hjem i hemmelighed. Herodes var rasende.



19

Den ugudelige konge var fast besluttet på at komme Jesus til livs, så han dræbte alle drengebørn på to år og derunder.



20



Men der måtte ikke ske Jesus noget! Josef blev advaret i en drøm og tog med Maria og Jesus til Egypten, hvor de kunne være i fred.

21

Da Herodes døde, bragte Josef Maria og Jesus tilbage fra Egypten.



De slog sig ned i den lille by Nazaret nær Genesaret Sø.

22

Jesu fødsel



Jesu fødsel

En historie fra Guds ord, Bibelen,

findes i

Mattæus 1-2, Lukas 1-2

"Dit ord bringer lys, når det bliver forstået."
Salmerne 119:130

Skrevet af Edward Hughes
Illustreret af M. Maillot

Oversat af Christian Lingua
Bearbejdet af E. Frischbutter; Sarah S.

Historie 36 af 60

M1914.org

Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB R3C 2G1 Canada

Licens: Du har ret til at kopiere eller udskrive denne historie,
så længe du ikke sælger den.

Gud ved, at vi har gjort ting, der er forkerte, og det kalder han synd. Straffen for synd er døden.

Dansk

Danish

Gud holder så meget af os, at han sendte sin eneste søn, Jesus, til at dø på et kors og blive straffet for vores synder. Men Jesus vågnede op igen og vendte hjem til Himlen!

Hvis du vil holde op med at synde, skal du sige dette til Gud: Kære Gud, jeg tror på, at Jesus døde for mig og nu lever igen. Kom ind i mit liv og tilgiv mine synder, så jeg kan få nyt liv og være med dig for evigt. Hjælp mig til at leve for dig som dit barn. Amen. Johannes 3:16

Læs Biblen og tal med Gud hver dag!

For længe sendte Gud engelen Gabriel til en sød ung jødisk pige ved navn Maria.



1

Han sagde til hende: "Du vil føde en søn, som du skal give navnet Jesus. Han vil blive kaldt den Almægtiges Søn, Hans herredømme vil aldrig få ende."



2

"Men hvordan skulle jeg kunne få et barn?" spurgte Maria. "Jeg har jo ikke nogen mand." Englen fortalte Maria, at barnet ville komme fra Gud. Der ville ikke være nogen menneskelig fader.



3

Englen fortalte da Maria, at hendes kusine Elisabet ventede et barn i en høj alder. Dette var også et mirakel. Kort efter besøgte Maria Elisabet. De prisede Gud sammen.



4

Maria var forlovet og skulle gifte sig med en mand ved navn Josef. Josef var ked af det, da han hørte, at Maria var gravid. Han troede, at der var en anden mand, som var far til barnet.



5

Guds engel fortalte Josef, at dette barn var Guds Søn. Josef skulle hjælpe Maria med at tage sig Jesus.



6

Josef stolede på og adlydede Gud. Han adlydede også landets love. På grund af en ny lov drog han og Maria til deres hjemby, Bethlehem, for at betale skat.



7

Maria var klar til at få sit barn. Men Josef kunne ikke finde et sted, hvor de kunne bo. Alle kroerne var fulde.



8

Endelig fandt Josef en stald. Der blev Baby Jesus født. Hans mor lagde ham i en krybbe, hvor man normalt lagde dyrenes mad.



9

Nærvæd vøgtede nogle hyrder får på marken. Guds engel viste sig for dem og fortalte dem de vidunderlige nyheder.



10

"I nat er jeres Frelser født i Davids by. Det er Messias, og han er jeres Herre. I vil finde et lille barn, som ligger i en krybbe."



11

I det samme brød Himlen ud i jubel. En hær af engle lovpriste Gud med følgende sang: "Al ære til Gud i Himlen og fred på jorden til dem, der gør Guds vilje!"



12

Hyrderne skyndte sig hen til stalden. Efter at de havde set barnet, fortalte de alle dem, de mødte, hvad englens havde sagt om Jesus.



13

Fyrre dage senere tog Josef og Maria Jesus til templet i Jerusalem. Der var en mand ved navn Simeon, som priste Gud for barnet, og gamle Anna, en anden af Guds tjenere, takkede Ham.



14

Begge vidste, at Jesus var Guds Søn, den lovede Frelser. Josef ofrede to fugle. Dette var det offer, som Guds lov sagde, at fattige mennesker skulle bringe, når de bragte et nyfødt barn til Herren.



15

Nogen tid senere førte en særlig stjerne vise mænd fra Østens land til Jerusalem. "Hvor er jødernes nyfødte konge? Vi er kommet her for at bringe ham vores hyldest."



16

Kong Herodes hørte om de vise mænd. Han blev nervøs og bad han dem om at fortælle ham, når de fandt Jesus. "Jeg vil også tilbede ham," sagde Herod. Men han løj. Herodes ønskede at dræbe Jesus.



17

Stjernen førte de vise mænd til præcis det hus, hvor Maria og Josef befandt sig med barnet. De rejsende knælede og tilbad ham. De gav Jesus rige gaver i form af guld og parfume.



18